

Paaswake
Verrijzenis van de Heer
Doop van Anne-Wil Lafeber

30 maart 2024

1^e lezing Gen. 1, 1 – 2
3^e lezing Ex. 14, 15 – 15,1;
5^e lezing Jes. 55, 1 – 11;
7^e lezing Ez. 36, 16 – 17a. 18 – 28;
Evangelie Mc. 16, 1 – 8

2^e lezing Gen. 22, 1 – 18;
4^e lezing Jes. 54, 5 – 14;
6^e lezing Bar. 3, 9 – 15;
8^e lezing Rom. 6, 3 – 11;

Zeer Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus,

We hoorden hoe het Pasen werd voor die drie vrouwen, Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus en Salóme. Maar het was niet een Pasen van een Alleluja-stemming. Hun Paaservaring, hun gewaarwording van de nieuwe werkelijkheid die door de verrijzenis van Jezus is ingetreden, hun gewaarwording was vol schrik en vrees, ontsteltenis. Ze vluchten weg van het graf. De nieuwe realiteit waarin de wereld is terecht gekomen door de verrijzenis van Jezus, is een heel andere wereld dan de oude wereld. Een wereld die niet meer door dezelfde logica wordt bepaald. Een steen die is weggerold. Een graf waarin een vriendelijke jongeman zit. Dat zijn dingen die je niet in onze gewone oude wereld kunt verwachten. De nieuwe wereld is een wereld waarin alles mogelijk wordt. De wereld van God voor wie alles mogelijk is. Voor Wie niets onmogelijk is.

Maar die nieuwe wereld waarin wij, ook wij, al staan en waarin we ons zo weinig bewust bewegen, die nieuwe wereld komt niet zomaar door een toverstokje tot stand. Niet in een bliksemflits, ineens is het er, gemakkelijk – een pijnloze geboorte. Ineens staan we in de nieuwe wereld van de verrijzenis. Die nieuwe wereld heeft een voorspel, een noodzakelijk voorspel. *Zoals de graankorrel geen vrucht kan dragen zonder eerst te sterven*, zo ontstaat er ook geen nieuwe wereld zonder dat er eerst een sterven aan vooraf gegaan is. Aan de overkant van de afgrond ontstaat die nieuwe wereld. We hebben in de lezingen onder andere gehoord over Noah: u kent het verhaal van de Zondvloed. Die wereld daarna heeft eerst het oude moeten afleggen. We hebben gehoord over het uitverkoren volk: door de Rode Zee heen aan de overkant is pas het beloofde land te vinden, niet in onze oude wereld. En daarom is het ook helemaal in Gods logica dat Jezus uit de doden is opgestaan en dat Hij van Zichzelf zegt: *“moest de Mensenzoon dit alles niet lijden en zo zijn glorie binnengaan?”*. Ook wij, bevestigt Paulus, moeten door veel ellende heen het rijk Gods binnengaan. Het vraagt een sterven om te leven in de nieuwe wereld. Het vraagt een sterven om te leven in de Paaswerkelijkheid. We kunnen niet gewoon doorgaan met ons oude gedoetje.

De Heer Jezus heeft ons in de Kerk vannacht opnieuw deze Paasliturgie geschonken om die stap naar het nieuwe leven te maken. Een stap die velen van ons al in het Doopsel gemaakt hebben, maar die nog lang niet volledig gerealiseerd is. Een stap die één van ons Anne-Wil vandaag heel concreet gaat doen, heel bewust gaat doen. Waarbij wij ons mogen aansluiten. Maar wij weten dat het om die stap te doen nodig is dat wij ons losmaken van oude logica, van oude gewoonten, van oude oordelen, van oude vooroordelen, van oude hardheid, hardvochtigheid, van ongeduld, van onverdraagzaamheid: dat behoort allemaal tot dat oude. Ons nieuwe leven is het leven van Jezus zelf, voorgoed bij de Vader. Wij hopen daarop dat het eens voltooid zal zijn, maar nu reeds zijn wij daartoe geroepen en in staat gesteld.

Ons Doopsel geeft ons een enorme verantwoordelijkheid voor heel de wereld. Wij zijn, met de woorden van sint Jacobus, *wij zijn de eerstelingen van een nieuwe schepping*. Bij ons begint die nieuwe wereld, door ons begint die nieuwe wereld. Wij zijn geroepen door Jezus, door onze verrezen Heer en met Hem en in Hem die nieuwe wereld op te bouwen en voor te bereiden die wij eens ten volle zullen genieten bij de Vader. Ons Doopsel is die stap. Die bewuste stap van afscheid nemen, wij noemen dat verzaken. Maar dat is het: afscheid nemen van zoveel wat wij eigenlijk vanzelfsprekend aannemen en laten voortbestaan maar wat niet tot de nieuwe realiteit, wat niet tot Pasen, behoort. Ons Doopsel is die overgave aan dat absolute vertrouwen in onze Verrezen Heer die in ons Zijn leven wilt voortzetten en voltooien. Amen.